

Digitaal betalen in de kerk

Je zit in de kerk, het collectemantje komt voorbij en tot je schrik ontdek je dat je geen geld op zak hebt. Daar is nu een oplossing voor: de donatiezuil. Via de zuil betaal je contactloos een bedrag dat rechtstreeks op de rekening van de parochie gestort wordt.

Esther Raaijmakers

“Het frustreerde mij dat ik iedere keer dat mantje langs moest laten gaan”, vertelt de 28-jarige Wim Graas. “Vanuit mijn omgeving weet ik dat veel jonge mensen alleen zo’n pasjeshouder op zak hebben. Eigenlijk is het zonde, want jonge mensen willen wel geven. Ik wist dat de techniek er al was en ik dacht: laten we het gewoon doen.”

De eerste werkende donatiezuil vindt de kerkbezoeker bij de broeders van Sint-Jan, in de Majellakerk in Utrecht. “In twee weken tijd is er al 220 euro overgemaakt”, vertelt Graas. “Het initiatief wordt goed ontvangen. De broeders vragen zich wel af of de inkomsten verschuiven van de collectemant naar de donatiezuil, maar ik heb nog niet gehoord dat de ‘normale’ collecte minder opbrengt.”

Geschikt voor kaarsengeld

In eerste instantie richt Graas zich met de donatiezuil op mensen die gewoon even de kerk binnenlopen. “In de Krijtberg, in het centrum van Amsterdam, komen iedere dag tussen honderd en driehonderd bezoekers. Die mensen zijn een grote inkomstenbron voor die kerk. Een vaste zuil is

heel geschikt voor kaarsengeld en eventuele donaties.”

Maar Graas is niet voor een gat te vangen. “Voor de collectes komt er ook nog een oplossing. Ik heb een manier gevonden waardoor we voor een redelijk laag bedrag een terminal door de kerk heen kunnen laten gaan, op wifi. Er moet alleen nog een pinmogelijkheid in het mantje komen, dus dat moeten we nog verder uitwerken.”

Binnen de katholieke Kerk is de donatiezuil het eerste initiatief op het gebied van digitaal collecteren. De protestantse kerken zijn in dit opzicht verder. Zo maken veel gemeenten en christelijke organisaties gebruik van de zogenaamde Givt-app. Via de app kun je van tevoren aangeven welk bedrag je wilt geven. Is het tijd voor de collecte, dan hoeft je alleen je telefoon bij het zendertje in de schaal te houden. De gift is gedaan en de gever blijft anoniem.

Geefgedrag

Protestanten zijn niet alleen verder met digitaal collecteren, ze geven ook meer geld aan hun kerk dan katholieken, zo blijkt uit cijfers van geldinza-

melingsactie Kerkbalans. Onderzoeksinstituut Kaski van de Radboud Universiteit kijkt om het jaar naar het geefgedrag van kerkleden tijdens Kerkbalans. Kaski-onderzoeker Ton Bernts schetst eerst het grotere plaatje. “Je moet bedenken dat kerkleden in het algemeen meer geld aan goede doelen geven dan niet-kerkelijken. Betrokken leden van een geloofsgemeenschap zijn geneigd om pro-socialer te zijn dan niet-kerkelijken. Dat vind je in verschillende onderzoeken terug.”

“Van de katholieken geeft ongeveer een derde aan Kerkbalans. Bij de protestanten is dat zeker het dubbele”, legt Bernts uit. “Katholieken geven per huishouden ongeveer 85 euro, bij de protestanten is dat 210 euro per jaar. Je zou kunnen zeggen dat de Kerken voor een deel meeliften op het geefgedrag dat de achterban sowieso heeft. Als je meer geld geeft

aan bijvoorbeeld het Koningin Wilhelminafonds, geef je ook meer geld aan de Kerk. Zo simpel is het.”

Noord en zuid

Maar hoe komt het dat protestanten meer geven dan katholieken? “Het is een hypothese, maar ik denk dat het ook iets te maken met het type Kerk dat je bent. Voor de protestanten is de Kerk meer een vereniging; de Kerk is echt van hen. Er is een stukje eigenaarschap bij betrokken. Het aanstellen van de predikant wordt door de kerkenraad bepaald; een katholieke parochie krijgt bijvoorbeeld een pastoor toegewezen.”

Opmerkelijk is het verschil tussen katholieken in het noorden en katholieken in het zuiden van Nederland. “In de noordelijke provincies, waar de katholieken in de minderheid zijn, zie je dat de gelovigen meer op elkaar aangewezen zijn. Daar

gaat het beter op het gebied van giften. Juist in het zuiden is de geefbereidheid het laagst. Het heeft ook iets te maken met het idee: ‘We moeten het samen rooien.’ Als je in het noorden woont, weet je ook dat je nergens anders op kunt leunen.”

Vaker vragen

Volgens Bernts speelt ook mee dat protestantse gemeentes assertiever zijn dan katholieke parochies bij het vragen om geld. “Er wordt openlijker over geld gecommuniceerd en de kerkelijke bijdrage wordt bij protestanten gezien als een soort contributie, want de gemeente moet in de lucht gehouden worden. Katholieken zijn voorzichtiger en terughoudender, maar uit onderzoek blijkt: hoe vaker je vraagt, hoe vaker er ook gegeven wordt.” +

Info: www.donatiezuil.nl



Wim Graas en pastoor Ignatius Maria van de Utrechtse Gerardus Majellakerk.



De Utrechtse Majellakerk is de eerste katholieke kerk in Nederland waar je elektronisch kunt doneren.

Foto's: Liselotte Graas

Agenda

Meet and greet the Lord

Heiloo, vr 9 nov

Elke tweede vrijdag van de maand wordt voor jongeren van 16 tot 30 jaar een bijeenkomst gehouden in het diocesaan heiligdom Onze-Lieve-Vrouw ter Nood (Hoogeweg 65). Deze staat in het teken van eucharistische aanbidding. Er is catechese, lofprijzing en biechtgelegenheid. Van 19.30 tot 22.30 uur.

Info: oloternood.nl/agenda/jongeren-meet-greet-the-lord

Hildegard

Den Bosch, za 10 nov

Hildegard, de operavoorstelling over de componiste en mystica, gaat in première in de Grote Kerk en is daarna t/m 1 dec door heel Nederland te zien. Rond een authentieke uitvoering van Hildegards opera *Ordo Virtutum* schreef Steven Kamperman een opera van nu over haar leven.

Info: www.hildegard-opera.nl

Doodswens jongeren

Duivendrecht, za 10 nov

In de Sint-Urbanuskerk (Rijksstraatweg

230) vindt van 10.30 tot 14.00 uur een netwerkbijeenkomst plaats voor jongerenwerkers die binnen en rond de katholieke Kerk met tieners en/of jongeren werken. Er wordt stilgestaan bij jongeren die een doodswens hebben. Annelies van Pelt van GGZ De Hoop reikt tips en handvatten aan om met suicidaliteit onder jongeren om te kunnen gaan.

Info/opgave: info@jongbisdomhaarlem.nl

Open dag Mothers Prayers

Roosendaal, za 10 nov

Landelijke open dag van Mothers

Prayers (Biddende Moeders) in de pastorie naast de Sint-Josephkerk (Sint Josephstraat 2). Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom. Aanvang 10.00 uur, daarna o.a. inleiding, getuigenissen, gebedsuur en H. Mis met mgr. Liesen. Lunchpakket s.v.p. zelf meenemen.

Info: mothersprayers_nl@hotmail.com, www.mothersprayers.org

CRK Symposium - Vreugde en Hoop

Den Bosch, za 17 nov

Het CRK organiseert in het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) een symposi-